



**De Huijberg** is een leefgemeenschap van tot nu toe drie personen, woonachtig op Boomstraat 28, tegenover het Broederhuis Sint Marie.

**De Huijberg** draait om bewust natuurlijk leven en het versterken van de link met de natuur. De natuur in de tuin, de natuur in de omgeving, de eigen natuur en de Natuur die groter is dan wij. Gastvrijheid, gemeenschap, spiritualiteit en verbondenheid zijn de drijfveren. De kracht van verbinding wordt versterkt door een natuurlijk dagritme met ochtend- en avondmeditaties en door inspiratie uit rijke tradities van aardeverbonden teksten en liederen. Van Zonnelied, Thich Nhat Hanh, dichters en doeners wereldwijd, tot Laudato si' van Paus Franciscus. Gasten worden enthousiast, kunnen ontspannen en opladen, werken mee in de tuin, wandelen in de omgeving, genieten van vegetarisch-biologische maaltijden, slapen in een gastenkamer van Broederhuis Sint Marie en komen graag weer terug.

#### Vrijwilligers zijn welkom

voor uiteenlopende activiteiten: tuinieren, tiny forest, klussen, koken, inrichten, creativiteit.

#### Meer informatie:

[www.dehuijberg.nl](http://www.dehuijberg.nl)  
tel. 06-55802391  
facebook De Huijberg.



Voor alle activiteiten graag aanmelden via

[post@dehuijberg.nl](mailto:post@dehuijberg.nl)

## Programma

**Zondag 13 september (14.00-16.00 uur)**

NATIONALE MONUMENTENDAG

### Open huis in De Huijberg

Loop binnen voor een praatje, een kopje thee, een kijkje in 'de keuken' van deze groene leefgemeenschap.

**Ma 21 (11.30u) – do 24 september (17.00u)**

### Herfst in De Huijberg

Vieren van de wisseling van zomer naar herfst. Ritueel, zorg voor aarde, bodem, herfst- en winterklaar maken. Wandelen en opladen, goed eten, zin verzamelen. € 180,-

**Vr 16 (11.30u) - zo 18 oktober (17.00u)**

### Laudato Si' weekend

Verdiepen in het zonnelied en de confronterende brief van paus Franciscus: het is de hoogste tijd om te vergroenen, het klimaat te veranderen en stoute schoenen aan te trekken. Hoe, met wie, met hoeveel nieuwe moed: het komt allemaal aan bod! € 150,-

**Zo 25 oktober Dag van de stilte**

**11.00 – 12.00 uur - stilte-uur**

In stilte zitten en lopen in de tuin van De Huijberg 15.30 ingeleide labyrintwandeling, stille werkvorm (donatie € 5,- voor organisatie Dag van de stilte) 17.00 vespers rond stilte in de kapel van het Broederhuis

**Vr 9 (11.30u) – di 13 november (14.00u)**

### Van buiten naar binnen

Mooie winterwerkzaamheden in huis en tuin, wandelen, handen in de aarde. Maar ook naar binnen keren en opladen, stilte zoeken, aandachtig zijn. Korte dagen, wind, ruige natuur, inspiratie: we kijken wat buiten en binnen ons te bieden hebben. € 240,-

**Vr 18 (11.30u) – di 22 december (14.00u)**

### Midwinter in De Huijberg

Een lang weekend: voorbereiden op het licht van kerst, leven in een weldadig ritme, veel buiten zijn, goed eten, creatief bezig zijn. Verbondenheid opbouwen, weerstand, basis, inspiratie, frisse neus, frisse geest. € 240,-



## Wilhelmiëtenmuseum

In het jaar 1847 werd in Huijbergen het laatste klooster van heel de Wilhelmiëtenorde gesloten, waar zij sinds 1278 leefden en woonden. Het vicariaat Breda nam de bezittingen over en stelde deze beschikbaar voor de opvoeding van weeskinderen.

De Broeders van Huijbergen begonnen hier hun opvoedingswerk. Helaas is het klooster van de Wilhelmiëten, met alle latere uitbreidingen in 1944 door oorlogsgeweld onherstelbaar vernield.

Het poortgebouw is gelukkig gespaard gebleven, en na een grondige restauratie is daar het Wilhelmiëtenmuseum in ondergebracht. In een zestal zalen worden vele herinneringen aan de Wilhelmiëtenorde en aan het werk van de broeders van Huijbergen tentoongesteld.

<b>Wilhelmiëtenmuseum</b>	<b>entree</b>
Staartsestraat 2	Volwassenen € 3,-
4635 BB Huijbergen	kinderen tot 12j. € 1,-
Telefoon: 0164-642568	<a href="mailto:museum@abcfh.nl">museum@abcfh.nl</a>
b.g.g. 0164-642650	<a href="http://www.wilhelmiëtenmuseum.nl">www.wilhelmiëtenmuseum.nl</a>

### Workshops beeldhouwen onder leiding van kunstenaar Jeanny Ritzen

Workshops in de ruime, rustgevende tuinen van het Broederhuis en het Wilhelmiëtenmuseum.

Za. 29- zo. 30 augustus – Zomerworkshop steenbewerken  
Di. 1 september – Kennismaken met intuïtief beeldhouwen  
Za. 5 – zo 6 september – Zomerworkshop steenbewerken  
Zo. 13 september – Workshop steenbewerken Monumentendag  
Wo. 23 – do 24 september – nazomer Workshop steenbewerken  
Zo. 25 oktober – Steenbewerken Nationale Stiltedag

Alle informatie over kosten, werkwijze en aanmelden op:  
[www.jeannyritzen.com](http://www.jeannyritzen.com)



### Museum geopend

12 en 13 september (Nationale monumentendag)  
26 en 27 september  
10 en 11 oktober  
(Daarna wintersluiting tot april 2021)

### Zentangle workshops

Zentangle is een kunstvorm en tegelijk meditatie. Door het tekenen van patronen wordt concentratie, ontspanning en creativiteit gestimuleerd.

Gitta van Rooij, laat u in deze workshop kennis maken met deze manier van tekenen.

Info: [vanrooij-peeters@home.nl](mailto:vanrooij-peeters@home.nl)

Kosten: €35,- (incl. materiaal/lunch/drinken)

donderdag 24 september, 10.00u tot 15.00u.  
donderdag 29 oktober, 10.00u tot 15.00u.

### Kruidenwandeling

25 en 26 september  
om 14.00 en 15.30 uur  
max 8 personen

### Q-kids

In opdracht van Erfgoed Brabant ontvangt het museum scholieren uit groep 6 van de basisscholen in de Gemeente Woensdrecht. Zo maken de kinderen kennis met de geschiedenis en de betekenis van het religieuze leven in het gebied waar ze wonen en leven. Dit jaar komen de Q-kids van 2 - 9 november.

### Jeugdpelgrimage

Voordat de scholieren de basisscholen in de Gemeente Woensdrecht verlaten, gaan ze op pelgrimage. Deze pelgrimage eindigt bij het museum. De scholieren worden uitgenodigd een pelgrimssteen neer te leggen bij het pelgrimskruis. Daarna is er een lunch en bespreken ze met elkaar hoe ze naar hun toekomst kijken. De dag wordt afgesloten in het museum met een verhaal over Franciscus en het 'ritueel' van goede wensen voor elkaar.

## PARELTJES IN MECHELSE KANT

Kanttentoonstelling in het Wilhelmiënmuseum

16 januari t/m 24 januari 2021

Een Mechelse kanttentoonstelling, waarin werken van cursisten getoond worden, die met adviezen of geheel zelfstandig ontworpen en/of uitgevoerd zijn.

**Pareltjes** die worden samengebracht in één tentoonstelling, samen met voorwerpen uit eigen collectie en 18<sup>e</sup> en 19<sup>e</sup> eeuwse kanten.

Het zijn werken die gemaakt zijn tijdens de bijeenkomsten van:

\*kantschool Artofil in Elversele,

\*cursisten van Kant in Vlaanderen in St Truiden,

\*cursisten van de zomercursus in het Kantcentrum te Brugge,

\*de Mechelse kantgroepen van het klooster Ste. Marie in Huijbergen.

Woensdag 20 januari is er een lezing "PARELTJES IN MECHELSE KANT".  
info volgt op [www.wilhelmietenmuseum.nl](http://www.wilhelmietenmuseum.nl)



### Kapel

Dagelijks ochtendgebed om 7.45 uur

Dagelijks Vespers om 17.00 uur

Dinsdag en donderdag 8.00 uur viering

Zon- en feestdagen 9.30 uur viering

### Speciale Vespers (17.00uur)

Maandag 21 september Begin van de herfst / Wereldvrede

Zaterdag 25 oktober Dag van de stilte

Woensdag 4 november Dankdag voor het gewas

Maandag 21 december Begin van de winter

### Donderdag 22 – zondag 25 oktober

#### Keerdagen Franciscaanse custodie

We volgen Franciscus van Assisi op zijn weg naar de vervulling van zijn ambitieuze idealen, en in het proces waarin hij zicht krijgt op zijn werkelijke bestemming. Onderweg ontdekken we waarschijnlijk parallellen met ons eigen leven en onze eigen ervaringen.

### Gastenverblijf

Een paar dagen bezinning of tot rust komen? Alleen of met een groep? Stilstaan bij belangrijke levensvragen? Dat kan in de rust van ons gastenverblijf.

Het broederhuis beschikt over een 8-tal gastenkamers. Meer informatie op onze website [www.broedersvanhuijbergen.nl](http://www.broedersvanhuijbergen.nl).

### Bezinningsdagen advent 2020 "Met lege handen"

Ter voorbereiding op kerstmis, zijn er drie bezinningsdagen, met als centraal thema: "Met lege handen". Meer dan ooit hebben we in de afgelopen maanden ervaren hoe kwetsbaar we zijn. De Coronacrisis laat ons tegen de grens van de maakbaarheid lopen. We blijken met lege handen te staan. Advent, tijd om met lege handen een nieuwe geboorte tegemoet te treden.

Drie zondagen van 9.30u tot 15.00u.

Alle informatie over deelname treft u aan op onze site:

[www.broedersvanhuijbergen.nl](http://www.broedersvanhuijbergen.nl)

#### Zondag 29 november

Kwetsbaarheid in muziek van Bach

Inleider: Br. Theo

#### Zondag 6 december

De lege handen van Franciscus

Inleider: Hubert Bisschops ofs

#### Zondag 13 december

Genade en nieuwe geboorte

Inleiders: Br. Nico en Franck Ploum

# Programma

Religieus leven – Franciscaanse spiritualiteit

Ecologie – Verbinding – Aarde – Laudato Si'

Religieus erfgoed – Kunst – Cultuur

Bezinning – Levensvragen - Gebed



## Aanbod najaar/winter 2020



Wilhelmietenmuseum